

Αγαπητοί συνδημότες,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ και ζητήσαμε να είναι μαζί μας και όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων του Β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτείας, και των κομμάτων για να συζητήσουμε, και με λυπεί που το λέω αυτό, **τα αυτονόητα**.

Το έτος 2015 είναι αυτονόητο το δικαίωμα των κατοίκων αυτού του Δήμου στη δημόσια υγεία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στα ελάχιστα ποιοτικά επίπεδα διαβίωσης που απολαμβάνουν ακόμη και απομακρυσμένοι ορεινοί οικισμοί σε όλη την Ελλάδα.

Σε καμία ευνομούμενη χώρα, μετά από 30 χρόνια διεργασιών δεν θα συζητάγαμε για το πρόβλημα της αποχέτευσης. Σε καμία χώρα που σέβεται τους κατοίκους της δεν θα αντιμετωπίζαμε τέτοια **ολιγωρία** από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την επίλυση ενός καίριου ζητήματος που αφορά όλους τους κατοίκους. Και σε καμία Δημοκρατία που σέβεται τους πολίτες της δεν θα αντιμετωπίζαμε τη **διγλωσσία**, τον **φαρισαϊσμό**, την **μικροπολιτική εκμετάλλευση από τα πολιτικά κόμματα σε όλα τα επίπεδα εκπροσώπησής τους**, αλλά και την **ιταμότητα και μικροψυχία που επιδεικνύουν κάποιοι τοπικοί παράγοντες με την ελπίδα μιας πιθανής αποτυχίας**.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, για να τους αποδείξουμε ότι αφού μας αναγκάζουν να **αγωνιστούμε** για το αυτονόητο, θα το κάνουμε **ενωμένοι** και δεν θα αποτύχουμε.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, και καλούμε όλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δηλώσουν **ανοιχτά** και **καθαρά** τις θέσεις τους. Η αποφυγή ή η υπεκφυγή δεν έχει πια θέση. Η **προεκλογική διπροσωπία** για να τα έχουμε **καλά με όλους** δεν έχει θέση ανάμεσά μας.

Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι το δίκιο δεν μετριέται **με τα κουκιά που βάζει στο ζύγι η κάθε πλευρά** αλλά και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η ψήφος του λαού μπορεί και πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη έναντι αυτών που τον εμπαίζουν δια των λόγων ή των έργων τους.

Αγαπητοί συνδημότες,

Προτού ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω ένα **σύντομο ιστορικό** της πορείας της αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου μας, ώστε να καταλάβουμε όλοι μας όχι το μέγεθος του προβλήματος, αυτό το ζούμε καθημερινά,

αλλά την **ανυπαρξία των πολιτικών και πολιτειακών φορέων και την απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα τέτοιου βεληνεκούς**. Είναι σαφές ότι τέτοιες συμπεριφορές και νοοτροπίες, από όπου και αν προέρχονται, είναι χαρακτηριστικά ενός απαξιωμένου πολιτικού συστήματος και για τους λόγους αυτούς, το ζήτημα της αποχέτευσης της πόλης μας αποτελεί, για τους **κατοίκους της Παλλήνης, ένα από τα διακυβεύματα των εθνικών εκλογών της 25^{ης} Ιανουαρίου**.

Στο Δήμο Παλλήνης, (πρώην ΟΤΑ Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας), κατοικούν σήμερα περίπου **80.000** κάτοικοι, προερχόμενοι στο συντριπτικό ποσοστό τους από περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.

Η αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν επί δεκαετίες τους κατοίκους του Δήμου μας. Στο μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου η αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων γίνεται με βόθρους. Το γεγονός αυτό, πέραν από οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον με μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, εγκυμονώντας ταυτόχρονα σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, λόγω των φαινομένων επιφανειακής διοχέτευσης αυτών προς το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Με δεδομένο ότι ο Δήμος Παλλήνης είναι ένας μεσόγειος δήμος, με καθαρά αστικό χαρακτήρα, ο οποίος στερείται της δυνατότητας διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων **σε δικό του υδάτινο αποδέκτη**, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της δυσκολίας επίλυσης του προβλήματος, καθώς **κάθε σχετική προσπάθεια πρέπει να εξαρτάται από την εξασφάλιση της συναίνεσης γειτονικών παράκτιων δήμων**, συναίνεση η οποία ως σήμερα στάθηκε πρακτικά αδύνατη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σχεδιάστηκε από την ΕΥΔΑΠ το σύστημα αποχέτευσης του Δήμου μας, με αποδέκτη το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (θέση Πλατύ Χωράφι).

Μετά τις αλλεπάλληλες απορρίψεις από το **Σ.τ.Ε.** της χωροθέτησης του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων και της απομάκρυνσης κάθε πιθανότητας για κατασκευή του σε ορατό χρονικό ορίζοντα και με δεδομένο ότι ήδη ο **μισός Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Γέρακας και Κάντζα)** ανήκαν από τον ιδρυτικό νόμο της ΕΥΔΑΠ στην αρμοδιότητα του ΚΕΛ Ψυτάλλειας, η Δημοτική Αρχή διεκδίκησε τον **επανασχεδιασμό** της αποχέτευσης με σκοπό την εξυπηρέτηση του Δήμου Παλλήνης, στο σύνολο του, από το ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, με την υπ' αρ. **17511/16.01.2012** απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού και την αποχέτευση του συνόλου του Δήμου Παλλήνης προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας. Με τον τρόπο αυτό, επιλύεται **άμεσα** το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής που ταλανίζει τους 80.000 κατοίκους του επί δεκαετίες και μας εκθέτει διεθνώς και ως χώρα.

Παράλληλα ο Δήμος Παλλήνης **εξασφάλισε χρηματοδότηση** από πόρους του ΕΣΠΑ που θα επέτρεπαν την άμεση υλοποίηση αυτού του ιδιαίτερα μεγάλου και δαπανηρού έργου, χωρίς σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους.

Στο πλαίσιο που προαναφέραμε ο Δήμος Παλλήνης **σε εντατική συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ φρόντισε να συνταχθούν όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές και οριστικές μελέτες** για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων προς την Ψυτάλλεια αλλά και να επιλυθούν τα όποια διαδικαστικά προβλήματα ανακύπτουν. Με απόφαση δε του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στη **χωροθέτηση του κεντρικού αγωγού** και των απαιτούμενων αντλιοστασίων (**24 Απριλίου 2012 και 5 Μαρτίου 2013**) και υπέβαλλε στην Περιφέρεια Αττικής πρόταση χρηματοδότησης ποσού **14.500.000 € (19 Απριλίου του 2013)** που αφορά στην κατασκευή του **κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού όλου του Δήμου μας**.

Ήδη από τον **Απρίλιο του 2013 η ΕΥΔΑΠ** κατέθεσε την απαιτούμενη περιβαλλοντική μελέτη στο **ΥΠΕΚΑ** και αναμένεται η έγκρισή της ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση του Κεντρικού Συλλεκτήριου Αγωγού από το ΠΕΠ Αττικής. Τον **Νοέμβριο του 2013** το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ενέκρινε την **επέκταση της δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ για την αποχέτευση** στο σύνολο της περιοχής ευθύνης του Δήμου.

ΤΟΝΙΖΩ ότι από τον **Απρίλιο του 2013 έως και τον Σεπτέμβριο του 2014,** παρακολουθήσαμε στενά όλη την γραφειοκρατική εξέλιξη της πορείας έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης τόσο στο ΥΠΟΜΕΔΙ όσο και στο ΥΠΕΚΑ και πάντοτε με **επισπεύδοντα τον Δήμο Παλλήνης, δόθηκαν διευκρινίσεις, συμπληρώθηκαν οι τεχνικές μελέτες και ελήφθησαν οι απαραίτητες τεχνικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων.**

Στο διάστημα αυτό υπήρξαν αντιδράσεις από πολίτευτές του Πειραιά καθώς και τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Χρήστου σχετικά με την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης στη Ψυτάλλεια, επικαλούμενοι **όχι τεχνικούς λόγους,** αφού οι όποιες

ανησυχίες εκφράστηκαν αντιμετωπίζονταν από τις τεχνικές μελέτες, αλλά την αρχή της «εγγύτητας» και της «χωροταξικής δημοκρατίας».

Στις **7 Νοεμβρίου 2013** ως Δήμαρχος Παλλήνης παρέστην σε ειδική σύσκεψη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, ενημέρωσα τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους φορέων του Πειραιά, ενώ και οι εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ παρουσίασαν εμπειριστατωμένα στοιχεία για την βιωσιμότητα και την αναγκαιότητα της προτεινόμενης τεχνικής λύσης, η οποία να σημειωθεί ότι επιβαρύνει την Ψυτάλλεια σε ποσοστό 1% των ποσοτήτων που ήδη επεξεργάζεται.

Μολονότι, η δημόσια διαβούλευση για την περιβαλλοντική μελέτη ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013, **ούτε το απελθόν Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά ούτε και αυτό που προέκυψε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, συνεδρίασε με αντικείμενο την έκφραση γνώμης επί του θέματος.**

Σήμερα, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά **κ. Γ. Γαβρίλης**, όσο και βουλευτές του Πειραιά όπως ο **κ. Θ. Δρίτσας** αλλά και πολιτευτές όπως ο **κ. Δ. Καρύδης**, εξακολουθούν να προβάλλουν τις ίδιες αντιρρήσεις, παρά τις πλήρεις και εμπειριστατωμένες απαντήσεις που έχουν λάβει τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ όσο και από αυτές του ΥΠΕΚΑ, ασκώντας πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση για να μην υπογραφεί η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης.

Να σημειώσουμε ότι τόσο ο πρώην όσο και η νυν Περιφερειάρχης Αττικής, **κ. Ι. Σγουρός και κα. Ρ. Δούρου**, αντίστοιχα, έχουν αποφύγει να τοποθετηθούν επισήμως επί του θέματος. Ελπίζουμε να το πράξουν, έστω και σήμερα.

Αγαπητοί συνδημότες,

Εν κατακλείδι, για πρώτη φορά **μετά από 30 χρόνια** υπάρχει **συγκεκριμένη και τεχνικά ώριμη λύση**, η οποία δεν εφαρμόζεται **άμεσα** γιατί κάποιιοι έχουν επενδύσει στην πολιτική τους επιβίωση δημιουργώντας **τεχνητά διλήμματα** και κάποιιοι άλλοι δεν έχουν το πολιτικό σθένος να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να πράξουν τα επιβαλλόμενα από το δίκαιο και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου καθώς **η κρίση τους επηρεάζεται από το ζύγισμα των ψήφων** που μπορεί να **κερδίσουν** ή να **χάσουν**.

Και για να είμαι απόλυτα σαφής:

Είναι **τεχνητό το δίλημμα** της υποβάθμισης του Πειραιά, από όποιον πολιτικό χώρο και αν τίθεται, **καθώς δεν συζητούμε για τα λύματα της Ανατολικής Αττικής αλλά ΜΟΝΟ για τον μισό Δήμο Παλλήνης**, αφού ο άλλος μισός ήδη αποχετεύεται δικαιωματικά προς Ψυτάλλεια. Και μιλάμε για ένα Δήμο όπου η αύξηση του πληθυσμού του αφορά και μόνο σε μετακινήσεις πληθυσμού από το λεκανοπέδιο, δηλαδή πληθυσμού που είναι ήδη υπολογισμένος στις παραμέτρους λειτουργίας της Ψυτάλλειας.

Είναι **προσηματική η επίκληση της αρχής της «εγγύτητας»** για να αποκλειστεί από την Ψυτάλλεια ο μισός Δήμος Παλλήνης όταν ο άλλος μισός αποχετεύεται εκεί, και όταν είναι αδύνατον ο Δήμος Παλλήνης, ως μεσόγειος Δήμος χωρίς υδάτινο αποδέκτη, να λειτουργήσει **δικό του ΚΕΛ** για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Άλλωστε δε, η αρχή της εγγύτητας ποτέ δεν εφαρμόζεται με μοναδικό γνώμονα τις γραμμές των διοικητικών ορίων, αλλά περιλαμβάνει και **κριτήρια τεχνικο-οικονομικά σε σχέση με την εφικτότητα και αποδοτικότητα (αυτάρκεια) της εκάστοτε προτεινόμενης λύσης.**

Είναι **υποκριτικό**, όταν ο Δήμος Παλλήνης αποτελεί **άρρηκτη οικιστική συνέχεια του λεκανοπεδίου** να αντιμετωπίζεται **κατά το ήμισυ με διαφορετικά κριτήρια** και **αδιανόητο** να μην γίνεται κατανοητό ότι ένα τεράστιο οικιστικό συγκρότημα όπως είναι η «Αθήνα» με την ευρύτερη έννοια της λεγόμενης τέως Περιφέρειας Πρωτευούσης, απαιτεί μεγάλες μονάδες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της οι οποίες χωροθετούνται **με βάση την μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα τους και όχι με βάση την «χωροταξική δημοκρατία».**

Μήπως θα έπρεπε να ξεσηκωθούμε όλοι οι κάτοικοι των Μεσογείων και να απαγορεύσουμε στους υπόλοιπους πολίτες να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο γιατί η λειτουργία του επιβαρύνει μόνο εμάς;

Μήπως θα έπρεπε να καταλάβουμε την Αττική Οδό, γιατί έχει κατακερματίσει τον οικιστικό ιστό της πόλης, κόβοντας την στα τέσσερα και με τα αντιπλημμυρικά έργα που θωράκισαν αποκλειστικά και μόνο τον δρόμο, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα υφιστάμενα ρέματα της περιοχής σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων;

Μήπως θα έπρεπε να αποκλείσουμε την εκτροπή του Ποδονίφτη και να δημιουργήσουμε έντονα προβλήματα στους Δήμους της Β.Α. Αθήνας αντί να πνιγόμαστε εμείς και να παρακαλάμε τους υπευθύνους να κάνουν αντιπλημμυρικά έργα στα ρέματα αρμοδιότητας τους;

Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε στον κατήφορο αυτούς που θέτουν τέτοια ψεύτικα διλήμματα, ούτε να σχολιάσουμε παχιά, ξύλινα λόγια χωρίς αντίκρισμα στην πραγματικότητα, που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο μικροπολιτικές επιδιώξεις.

Δεν θέλουμε όμως να μας αντιμετωπίζουν και σαν πολίτες β' κατηγορίας, δεν αντέχουμε πια να τσαλαβουτάμε μέσα στα λύματα, και ας μας πει κάποιος αν υπάρχει μεγαλύτερη υποβάθμιση από αυτό **για τη δημόσια υγεία, για το περιβάλλον, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.**

Δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο ανοχής. **Αγωνιστήκαμε και ματώσαμε για να έχουμε στα χέρια μας μια τεχνικά ολοκληρωμένη και εφικτή λύση. Καμία πολιτική σκοπιμότητα, κανένας μικροπολιτικός συμβιβασμός, καμία προσηματική αναβολή, κανένα καθυστερητικό χτύπημα στην πλάτη δεν θα μας την στερήσει.**

Αγαπητοί συνδημότες,

Βρισκόμαστε μόλις δέκα ημέρες προ των εθνικών εκλογών της **25ης Ιανουαρίου 2015** και βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από όλους τους πολιτικούς χώρους με τα διακυβεύματα των εκλογών, κυρίως στον οικονομικό τομέα αλλά όχι μόνο.

Κάποιοι θα πουν ότι εκμεταλλευόμαστε τη συγκυρία για να πιέσουμε και να εκβιάσουμε τις εξελίξεις.

Θα είχαν δίκιο αν ζητάγαμε χάρη. Δεν ζητάμε όμως καμία χάρη. Διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα των κατοίκων αυτής της πόλης. Διεκδικούμε το σεβασμό που μας αξίζει. Διεκδικούμε το δίκιο μας.

Κάποιοι θα πουν ότι τους πιέζουμε να πάρουν θέση.

Τους απαντούμε ότι **όταν πολιτεύεσαι δεν έχεις δικαίωμα να μην έχεις θέση, ιδιαίτερα για τόσο σημαντικά ζητήματα που δεν αφορούν μια μερίδα πολιτών αλλά όλους τους κατοίκους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της εκλογικής περιφέρειας Αττικής.**

Σ' αυτή την περίοδο μάλιστα, όπου οι πολίτες καλούνται να κρίνουν θέσεις και πολιτικές και να αποφασίσουν για την επόμενη κυβέρνηση της χώρας, **όλοι οι πολιτικοί χώροι οφείλουν να καταθέσουν τις θέσεις τους και να αφήσουν τους**

πολίτες να τους κρίνουν όχι μόνο για τα γενικά και αόριστα αλλά και για τα καθημερινά και συγκεκριμένα.

Όλοι συμφωνούμε, μέσα από τις εμπειρίες που έχουμε όλοι βιώσει, ότι αυτή η χώρα δεν πρόκειται να πάει ποτέ μπροστά αν δεν αφήσουμε πίσω μας **μικροπολιτικές συμπεριφορές, πελατειακές σχέσεις, ψηφοθηρικούς συσχετισμούς** και επιλογές που αποσκοπούν όχι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κοινωνίας αλλά στη **διατήρηση ή στην απόκτηση μιας καρέκλας εξουσίας.**

Και πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους όσους διεκδικούν την ψήφο μας, ότι όλοι μαζί θα συμπαραταχθούμε, **ενάντια στις λογικές των «ομάδων πίεσης», του λαϊκισμού, της διαστρέβλωσης του αυτονόητου, της αποφυγής ανάληψης ευθύνης και ακόμη της διγλωσσίας και της μη διατύπωσης θέσης.**

*Κάποιοι θα πουν ότι προσπαθούμε να **μεταθέσουμε ευθύνες.***

Τους απαντούμε ότι αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες μας και έχουμε να **επιδείξουμε τα αποτελέσματα του έργου μας, καθώς για να φτάσεις στο σημείο υπογραφής της περιβαλλοντικής μελέτης που είμαστε σήμερα, προηγείται σημαντική και σοβαρή δουλειά. Ζητούμε** όμως και από κάθε άλλον εμπλεκόμενο φορέα να **αναλάβει τις δικές του.**

Ζητούμε από την συγκυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό τον κ. Μανιάτη με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο να προχωρήσει στην άμεση υπογραφή της έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης.

Ζητούμε από την κα. Περιφερειάρχη Αττικής και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής να πάρει σήμερα κιόλας επίσημη θέση επί του θέματος, αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο από την εποχή του προκατόχου της, ουδέποτε συνεδρίασε με αυτό το αντικείμενο.

Ζητούμε από όλους τους υποψηφίους βουλευτές και εκπροσώπους όλων των πολιτικών χώρων να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και δεσμευτικά ώστε σε περίπτωση που η απερχόμενη Κυβέρνηση δεν πράξει το αυτονόητο, να γνωρίζουν οι πολίτες τι σκοπεύουν να πράξουν αυτοί που θα μας κυβερνήσουν αύριο.

Και τους θυμίζουμε, για να μη νομίζει κανείς ότι θα ξεφύγει, πως Εθνικές εκλογές στο πλαίσιο αυτής της Δημοτικής Περιόδου θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μία φορά, διότι ακόμη και με εξάντληση της τετραετίας φτάνουμε στο Γενάρη του 2019.

Πάνω και πρώτα από όλα, ζητούμε **από κάθε συμπολίτη μας**, να είναι σε **εγρήγορση**, να **ενημερώνεται** και να **συμμετέχει** με κάθε πρόσφορο τρόπο στον αγώνα μας για δικαίωση, άσχετα με τον πολιτικό χώρο που ανήκει. **Η επίτευξη του στόχου μας, δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.**

Αγαπητοί συνδημότες,

Το πρόβλημα της αποχέτευσης της πόλης μας, είναι υπαρκτό και διαπιστωμένο εδώ και τριάντα χρόνια και οι γενικόλογες αναφορές σε αυτό όπως και οι ευχές για τη λύση του περιττεύουν.

Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, η λύση του είναι έτοιμη, τεχνικά ώριμη και άρτια τεκμηριωμένη και με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια **με μόνη εκκρεμότητα μια υπογραφή στην έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από τον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΚΑ, τον κ. Ι. Μανιάτη.**

Είναι αδιανόητο, η επίλυση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος που αφορά σε 80.000 κατοίκους να γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικών διαπραγματεύσεων!

Επειδή ακόμη και σήμερα δεν είναι αργά για να αποδειχτεί ότι σαν χώρα έχουμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε σελίδα και να λειτουργήσουμε με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, **καλώ τους προσκεκλημένους μας, αλλά και τους δημότες να καταθέσουν τις θέσεις τους**, και το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την συζήτηση που θα ακολουθήσει **να προβεί στην έκδοση ψηφίσματος**, το οποίο, **διαπαραταξιακή επιτροπή θα εγχειρίσει σε όλους τους αρμοδίους και θα κοινοποιήσει σε όλα τα πολιτικά κόμματα.** Παράλληλα δεσμεύομαι ότι οι **θέσεις που θα κατατεθούν σήμερα, ακόμη και οι απουσίες αυτών που προσκλήθηκαν, θα επικοινωνηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους κατοίκους της περιοχής μας, ώστε να σχηματίσουν ίδια αντίληψη για τον τρόπο που οι εκπρόσωποι τους αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.**

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος